

# Brenderup Realskole

## Nyhedsbrev #4

### oktober 2017



#### **Fra Bahamas til San Salvador**

Torsdag den 12. oktober var det 525 år siden at Christoffer Columbus den 12. oktober 1492 nåede til Bahamas og øen San Salvador. Han var selv overbevist om, at han havde fundet vandvejen til Indien som han taget afsted for, og derfor kaldte han det nyfundne land for "Vestindien" og de lokale for "Indianere". Han lod al mandskab på sine skibe sværge på, at de var kommet til Indien. Hvis nogle af søfolkene brød eden, ville deres tunger blive skåret af, sagde Columbus til dem.

Senere på rejsen opdagede han Cuba, inden turen gik hjem til Spanien igen, og han kunne begynde at forberede den næste af de i alt fire rejser over Atlanterhavet som han foretog.

I dag ved vi, at han tog fejl. Det var ikke Indien han havde fundet, men Amerika.

Christoffer Columbus var en opdagelsesrejsende, som var med til at gøre verden mindre. Han var så overbevist om, at det måtte være muligt at sejle til det Indien, at han sejlede ud i det ukendte, selv om alle på det tidspunkt vidste at jorden var flad som en pandekage, og at man ville falde ned i skærsilden når man nåede kanten af havet.

Inden turen havde Columbus læst grundigt på lektien. Han havde blandt andre studeret de antikke tænkere Ptolemæus, Aristoteles og Eratosthenes og læst Marco Polos beretninger. Ud fra det han læste havde han foretaget sine beregninger og overvejelser.

#### **Skolen er én lang opdagelsesrejse**

Skolegang er også opdagelsesrejse, hvor man ved at læse grundigt på sine lektier skridt for skridt bevæger sig ud i det ukendte og får udvidet sin viden og sin horisont. Nogle gange tager man fejl og må rette op, men de fleste gange er man på ret kurs.

Skoleåret 2017-2018 er godt i gang, og skolen er med 352 indskrevne elever tæt på at have fuld hus i alle klasser, og der er ventelister til de fleste af årgangene, hvor elever står på spring for at komme ind.

Vi er glade for den store opbakning og søgning til skolen, og forsøger at kvittere for tilvalget af skolen ved at give eleverne undervisning på et fagligt højt kvalificerende niveau. Undervisningen på skolen er helt afhængig af, at eleverne møder velforberejede og interesserede op på skolen hver dag, og at alle bidrager til at der er ro og fokus i timerne. Når disse ting er på plads, er det muligt for eleverne at dygtiggøre sig og med små skridt bevæge sig ud i det ukendte og tilegne sig kundskaber for livet.

Mange hilsner fra

Curt Graugaard Jensen, skoleleder

## 1. Skoledag

Skoleåret startede tirsdag den 15. august med morgensang og et par timers hygge med klasselæreren, inden det almindelige skema trådte i kraft og skolebøgerne hevet op af taskerne. Det er 107. gang at Brenderup Realskole slår dørene op for nye og gamle elever efter sommerferien. Og gensynsglæden var stor hos både skolens 352 elever og 40 ansatte efter 7 ugers pause fra venner, kollegaer og skolebøger.



### Gymnastikkaravanen på besøg i Brenderup Aktivitetscenter

Gymnastikforeningen Fjeldsted-Harndrup inviterede den 24. august 0.-6. klasse til at deltage i gymnastikkaravanen. Det foregik i Brenderup Aktivitetscenter, hvor klasserne på skift stemplede ind til en lang række aktiviteter i gymnastikkens tegn. Tre superdygtige gymnastikinstruktører fik sat gang i redskaber, rytmik og spring for eleverne, der gav den alt, hvad de havde i sig hele dagen.



### Fødselsdag i SFO'en

Hvert år den 1. september afholder Brenderup Realskoles SFO sin fødselsdag - i år fyldte den 15 år, og det blev fejret efter alle kunstens regler. Temaet for festen var hatte. Børnene kom med rigtig mange fantasifulde hatte, som satte et festligt præg på dagen. Der blev budt på en tre-retters menu og der blev både danset, sunget og holdt taler, som sig bør til en rigtig fødselsdagsfest.







## Jubilardag

Knap var hallen ryddet for festende SFO børn, før den blev fyldt igen med taler og sang i festlig anledning. Dog var aldersgruppen en noget anden. Der var nemlig inviteret til jubilardag for skolens tidligere elever, som troppede talstærkt op og fejrede deres 25, 40, 50, 60, 65 og 70-års jubilæum, siden de tog afgangseksamen fra Brendstrup Realskole. Talerstolen var åben for anekdoter og der blev både genopfrisket minder og vist rundt på skolen, der for nogle var knap at genkende efter de mange år.



## En skoledag i naturen

1.a var trukket i vaders og varme trøjer, da de sammen med naturvejleder fra Middelfart Kommune tilbragte en hel skoledag ved Hindsgavl Naturcenter. Klasseværelset var denne dag stranden ved Lillebælt, hvor der entusiastisk blev fanget og studeret både krabber og søstjerner. Det er ikke at afvise, om der kom en del våde sokker med hjem i rygsækken, men 1.a havde en skøn dag med højt til loftet, hvor det med at lære handlede om at se, røre og udforske naturens skatkammer.





## Kongernes Jelling

Kongernes Jelling er altid et besøg værd. Her fik Danmark sit navn, monarkiet blev grundlagt og kristendommen indført omkring 1050 - som er 16 år før vikingetiden historiske ophør, som regnes til at være 1066 markeret med slaget ved Stamford Bridge. Den historie plus mange flere hørte 5.a, da de den 14. september indløste deres gevinst vundet i historiedysten, som de deltog i dengang de stadig hed 4.a. Vejrret var ikke helt med dem, men heldigvis kan der både udforskes inde og ude på museet i Jelling.



## Port Arthur lejrskole

2.a var i september på lejrskole på Port Arthur. Port Arthur er et spejdercenter, der råder over 24 tdr. naturgrund ved Tommerup - et slaraffenland for leg og fantasi. Der gik heller ikke lang tid førend 2.a havde indtaget skoven til en omgang gemmeleg for både børn og bamser, som i dagens anledning var med på tur. Centerets store legeplads blev også velbesøgt og der var ikke noget at sige til, at alle sov tungt, da hovedet først ramte puderne om aftenen - for det er allertidst at være på tur med sine klassekammerater.



EFTERÅR 2017



## På udveksling i Loxstedt, Tyskland

Efter nogle års pause er der igen kommet et skoleudvekslingssamarbejde i stand i denne omgang mellem Brennerup Realskole og Gymnasium Loxstedt, der ligger ved Bremerhaven i det vestlige Tyskland. Det er skolens to 8.klasser, der er udvekslingsklasser og de startede allerede inden sommerferien med at skrive med deres venskabsklasser i Tyskland. Med nogen nervøsitet oprandt endelig dagen, hvor de to klasser og tre lærere skulle afsted. Skolens bus var gjort klar til turen, der tager omkring 6-7 timer. Eleverne boede privat hos deres pennevenner og det kom der mange nye gode venskaber ud af. Og det er heldigvis ikke sidste gang de ses - i maj 2018 er der nemlig genbesøg fra Loxstedt her i Danmark. De nuværende 7.klasser er allerede nu i kontakt med 7. årgang i Tyskland, som bliver deres venskabsklasse, som de skal besøge og have genbesøg af i skoleåret 2018/19.



## Sushi i skolekøkkenet - nu med gæstekok

Normalt bliver der bagt brød og stegt krebinetter, når der er hjemmekundskab. Men fredag den 15. september havde 7.b inviteret Yukio Kato (forælder til elev på skolen) ind som gæstekok. Det var Yukios opgave at demonstrere, hvordan man laver sushi uden at behøve at købe dyrt ind. Der blev lyttet og set efter med stor koncentration, og resultatet blev både velsmagende og så indbydende ud.



REDAKTION: CAMILLA ANDERSEN & CURT GRAUGAARD JENSEN

FOTO: ESTHER LARSEN, LENE SAND CHRISTENSEN, MAYBRIT KIERKEGAARD & KRISTA DAHLQUIST